

Dansk Taxi Råd har brug for et sprogkursus

Riis, Helle Bach

Published in:
Politiken

Publication date:
2011

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Riis, H. B. (2011). Dansk Taxi Råd har brug for et sprogkursus. Politiken, 7-7.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact rucforsk@ruc.dk providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Læserbreve, højst 100 ord, eller **debatindlæg**, højst 400 ord, sendes med navn, titel og postadresse til Debatredaktionen. Indlæg kan sendes som e-mail til **debat@pol.dk**

Vi bringer kun tekster alene sendt til Politiken. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster og til også at bringe teksterne på politiken.dk/debat

Jourhavende debatredaktør
Tarek Omar

Kronikforslag på ca. 2.100 ord sendes med navn, titel og post-adresse til Kronikredaktionen. Indlæg kan sendes som e-mail til kronik@pol.dk

På politiken.dk/leder kan man kommentere avisens ledere.

LÆSERNE MENER

MEDIERNES MAGT

Helle Walther, Olaigade 14, Helsingør:

Det er Vestager, der har fået mest. Det er Vestager, der styrer Danmark, siger cirka 75 pct. af danskerne. Er det nu sandt, at det er vælgernes dom? Nej, det er mediernes fokus på deres egen vinkel, som overføres til vælgersegmentet. Man har løbende højnet Vestager i den danske presse. Alt, hvad der kom fra hendes mund, var sagen. Jelved gik rundt på gangene på Borgen under 'tårntiden' og plantede samme 'sandhed', og man fik efterhånden spundet historien om, at SF var ude - og det var Vestager, der dominerede totalt.

Det er ikke fair at hænge S og SF ude på den måde, som medier og presse gør det for tiden. Og det synes som et bevidst forsøg på fortsat at underminere Søvnalds position, det grænser til voksenmobning.

ANGSTE ØKONOMER

Ditlev Nissen, Amagergade 1, København:

Peter Østergaard, der forsker i forbrugeradfærd, er bekymret for, at den nye antiforbrugertrend kan skabe økonomiske problemer for landet (15.10.). Os, der er gået ind på antiforbrugsvejen, har erfaret, at mindre forbrug betyder, at vi bruger færre penge og derfor ikke behøver arbejde så meget. Gevinst: Vi får mere tid, og vores økologiske fodaftryk bliver mindre.

Det er sund økonomi - også for fremtidige generationer! Et mentalt skifte fra bruttonationalprodukt (BNP) til bruttonationallykke (BNL) kan givetvis få økonomerne til at slappe af- og måske også blive mere lykkelige?

PARKERINGSOPLADNING

Thure Barsøe-Carnfeldt, Storskovvej 60, Dronninglund:

Det er glædeligt, at kommunerne anskaffer sig elbiler. Det er bare synd, at man fortsat ønsker at opstille ladestander med ledninger til bilen. Her er der en stor risiko for, at der begås hærværk mod ledningen, og så kan folk få elektrisk stød.

I stedet bør man installere

et ledningsløst ladesystem på p-pladserne, hvor elbilerne skal holde. Et sådant system består af en induktionsmagnet, som monteres fladt i jorden, og en modtagespole, som monteres under elbilen. Når elbilen holder over magneten i jorden, vil den automatisk blive opladet.

HER ER MENINGEN, MANU

Fritz Schiøtz Petersen, Rødtjørnevej 4, Vanløse:

Manu Sareen udtaler 15.10., at han er misundelig på dem, der kan se en mening med et dødsfald. Selv kan han det ikke. Hvem er det mon, han siger til og er misundelig på? Engang troede man, at livet her kun er forberedelsen til det egentlige, det evige liv.

Jeg kender ingen, der tror sådan i vor tid. Men døden hænger uløseligt sammen med livet. Livet kan ikke forstås uden døden. Intet menneske ønsker sig uendeligt liv, hverken for sig selv eller sine. Det evige liv derimod, det er noget ganske andet.

BELASTNING AF FATTIGE

Søren Witoslawsky, Bakkegade 14A, Hillerød:

Det danske indkomstkattesystem er progressivt. Der er altså en vis sammenhæng mellem indkomsthøjde og skattebetaling. Ideelt set skal borgerne bidrage til fællesskabet efter evne.

Mange af afgifterne til staten er derimod degressive, hvilket betyder, at fattige familier belastes relativt mere af afgifterne end velhavende familier. Sidstnævnte gælder i relation til regeringens planer om at indføre øgede afgifter på usund mad og cigaretter. Der er tale om en økonomisk politik, der øger den sociale ulighed i landet.

Når regeringen samtidig med afgiftsforhøjelserne opgiver den såkaldte millionærskat, afgift på aktiehandel og højere bankskatter, er det forståeligt, at mange lavindkomstfamilier føler sig taget ved næsen af en nye regering.

SIG FRA OVER FOR KINA

Henning Wettendorff, Mimersvej 16, Helsingør:

Politiken fortæller 15.10., at danske filmselskaber blackli-

stede jødiske skuespillere og manuskriptforfattere under Anden Verdenskrig og øvede effektiv selvzensur. Trist. Når Kinas udenrigsminister i denne uge besøger Danmark, husker danske politikere forhåbentlig at sige fra, i det mindste over for Kinas behandling af menneskerettighedsforkæmpere, herunder kunstnere, samt etniske og religiøse mindretal.

Danmark er ikke besat af Kina. Vi er højst besat af vores egen grådighed.

FATTIGDOMSYDELSER

Ole Waagensen, Teglgårdsvej 209c, Humlebæk:

Der er ikke råd til at afskaffe fattigdomsydelserne. Det vil nemlig ifølge den tidligere regerings beregninger koste 650 mio. kr.

I den beregning indgår, at 2.500 i arbejde straks vil melde sig ledig. Er dette nu sandsynligt?

Var det sådan, før fattigdomsydelserne blev indført, at folk stod i kø for at blive ledige?

Oven i de hundredvis af milliarder, de fire første bankpakker har kostet skatteyderne, kræver de nu yderligere 150 mia. kr. Det tager ikke 24 timer at finde pengene! Kan nogen forklare dette åbenlyst absurde forhold?

SLAGTEGLAD MINISTER

Annette Rosenmunthe, Lundby Hovedgade 63, Lundby:

Vores nye fødevarerminister, Mette Gjerskov, kommer vist qua sine udtalelser i Pol. (16.10.) til at træde rigtig mange mennesker over tærerne.

Hun har således aflivet og pelset i tusindvis af mink, klipet haler af grise og - på den fædrene gård, hvor hun stadig bor - haft opdræt af fasaner og agerhøns til skydebrug.

Det er vanskeligt at forestille sig, hvordan denne slagteglade, minkpelsklædte fødevarerminister kan leve op til Det Dyreretiske Råds anbefalinger om at få sat en stopper for det usmagelige skydefugleopdræt.

Og mon hun vil være lydhor over for dyreværnsforeningernes krav om stop for minkopdræt og halekluping af grise uden bedøvelse?

DAGENS CITAT



“Når tiden skal bruges på at nærlæse tilbudsaviserne for at finde det billige toastbrød, er der ikke mange, som samtidig har energi til at blive aktive beboerdemokrater. Özlem Cekic, socialordfører (SF), Frederiksborg Amts Avis

Alle arbejdspladser burde indføre en psykiatropolitik

PERSONALEPSYKIATRI

EBBE HENNINGSEN, LANDSFORMAND I BEDRE PSYKIATRI, LANDFORENINGEN FOR PÅRØRENDE.

FAGBEVÆGELSEN KRÆVER bedre arbejdsmiljø for afskaffelse af efterlønnen. Men bedre arbejdsmiljø handler om andet end sikring mod fald fra stilladser og kampagner mod mobning. En klart defineret politik på psykiatriområdet er en forudsætning for bedre arbejdsmiljø.

Ret til barnets første og i mange tilfælde også anden sygedag er indskrevet i de fleste arbejdspladers personalepolitik. Men hvad hvis 'barnet' er 35 år og lider af skizofreni? Hvis du selv eller en af dine pårørende rammes af psykisk sygdom, er

der ingen klare retningslinjer i arbejdspladsernes personalepolitik.

En halv million danskere er ramt af psykisk sygdom. Det koster årligt samfundet 55 milliarder kroner, vurderer Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Af de 55 milliarder er det kun 10 procent, der går til reel behandling.

Hvis arbejdspladserne tør gå i front for at fjerne tabuerne på arbejdspladsen, kan vi måske undgå, at så mange med psykisk sygdom falder helt ud af arbejdsmarkedet.

Ifølge en undersøgelse fra Epinion fra 2009 opfatter 37 procent af danskerne sig som pårørende til en psykisk syg. Det betyder forsigtigt vurderet, at op mod 1,5

millioner danskere er berørt af psykisk sygdom i hverdagen i større eller mindre grad.

Hver tredje pårørende mener, at det påvirker deres arbejde, at de er pårørende. Fagbevægelsens kamp for bedre arbejdsmiljø burde også omfatte, at arbejdspladserne indfører en psykiatropolitik.

Psykiatropolitikken skal indeholde retningslinjer for, hvordan du skal forholde dig, både hvis du selv bliver ramt af psykisk sygdom, og hvis en af dine pårørende får en psykisk sygdom.

Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at der også er vejledning til medarbejderne om, hvordan de skal tage hånd om en psykisk syg kollega.

Danmark er ikke længere et foregangsland for EU-skeptikere

THORNING I BRUXELLES

MORTEN MESSERSCHMIDT, MEP, CAND.JUR. DANSK FOLKEPARTI

EN LETTET BARROSO bød Danmark velkommen og glædede sig over, at Danmark nu retter ind og afskaffer den planlagte kontrol ved de danske grænser, som Socialdemokratiet af rent strategiske årsager støttede i tiden op til valget til EU-parlamentet i juni 2009. Ja, Danmark truer på ingen måde EU mere, og jeg er sikker på, at mange europæere er skuffede.

Da uvejret brød løs over Danmark i sommer på grund af grænsekontrollen, var der udelukkende tale om en reaktion fra det 'officielle' Europa.

EU og den tyske regering uddelte verbale øretæver til Danmark. Men i den tyske

befolkning var der stor forståelse for nødvendigheden af en effektiv grænsekontrol, og mange tyskere efterspurgte lignende foranstaltning ved eksempelvis grænsen til Polen. For selv om EU har som erklæret doktrin, at vi lever i den 'postnationale' æra, er budskabet om dette tusindårsrige ikke rigtigt sivet ind hos de europæiske befolkninger, der stadig formaster sig til at betegne sig som tyskere, rumænere og danskere.

Den nye statsministers besøg havde betydning i den forstand, at der var tale om en dansk kapitulation over for EU-kommissionen. Det er slut med krav i forhold til Danmarks kontingentbetaling og spørgsmålet om EU-skatter. Samtidig skal danskerne snart til valgurnerne og stemme om rets- og forsvarsforbeholdene - og

her vil der naturligvis blive skruet op for den sædvanlige propaganda. Danmark bliver ikke længere noget foregangsland for EU-skeptikere.

En historisk chance går tabt, når Danmark overtager EU-formandskabet til januar. Her kunne der peges på den meningsløse landbrugsstøtte, hvor reformer kun er noget, man taler om. Der kunne peges på det milliarddyre rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg. I det hele taget kunne selve EU's forhold til nationalstaterne tages op.

At den nye danske regering vælger at lukke øjnene for EU-problemer - den manglende folkelige forankring, den grasserende gældskrise og hadet til nationalstaterne - er i virkeligheden at gøre EU en bjørnetjeneste.

Dansk Taxi Råd har brug for et sprogkursus

SERVICESPROG

HELLE BACH RIIS, EKSTERN LÆKTOR PÅ KULTUR- OG SPROGMØDESTUDIER, RUC

16.10. AFRISER formanden for Dansk Taxi Råd, John Lindbom, at det nyindførte pointsystem har til hensigt at holde indvandrere fra at blive vognmænd.

I stedet siger han, at det handler om at højne fagets status og serviceniveau. Dansk Taxi Råd kan komme langt ved at

forbedre sin interkulturelle kommunikation.

Når Lindbom efterlyser »god opførsel« og »disciplin« og mener, at det er noget, der kommer gennem uddannelse, så er det også noget, der kan læres.

Men det kræver, at den, der skal lære det, forstår, hvad »god opførsel« og »disciplin« betyder i praksis.

Er det god opførsel at samtale eller ikke samtale med kunden under turen? Er det

service at spørge kunden, hvilken rute hun vil køre, eller netop selv vurdere det.

Den slags forskelle er det nødvendigt at ekspliciterer, så de, der skal leve op til »service«, »god opførsel« og »disciplin« ved præcis, hvad der forventes af dem. Det kan ske ved efteruddannelse.

De skal med andre ord have større sproglig opmærksomhed. Dermed vil de forbedre deres interkulturelle kommunikation til glæde for chaufførerne.

KRONIKEN 19. oktober 2011

Den danske hobbit og verdensøkonomien



JACOB COLD

Man skulle tro, at Tolkien havde kendt nutidens danskere. Hans hobbitter minder i hvert fald påfaldende om os.

DER ER mange lighedspunkter mellem danskerne som folk og J.R.R. Tolkiens herlige opfindelse: hobbitterne. Begge racer bor i et land, der først og fremmest er hyggeligt. Naturen er fredelig, bakkerne bølgler grønt, og alle kender alle. Både hobbitten og danskeren er generelt svært tilfreds med sin tilværelse, ja lykkelig, selvom han gerne brokker sig, når han får lejlighed, og i øvrigt synes, at der er meget, der ikke er, som det var engang. Han elsker god mad og drikke, gode venners selskab og har indrettet sig behageligt i sit nyistandsatte hjem eller hobbit-hul. Han er desuden arbejdsom uden at overdrive og har en naturlig skepsis over for alt fremmed og ukendt. At det fremmede faktisk allerede står på hans døtrin, vil han helst ikke forholde sig til.

Men noget er hændt, som ikke kan ignoreres. I hobbitten Frodos tilfælde handler det om Ringen, der er kommet i hans besiddelse. Den store verden er, uden at han har valgt det, havnet midt i hans hyggelige hobbitstue, og han er nødt til at handle. Budbringeren er trolldmanden Gandalf, i danskernes tilfælde er det en anden slags vismænd, nemlig de økonomiske, der siger det ligeud: Du kan ikke lukke øjnene og lade som ingenting. Hvis du ikke gør noget radikalt, vil du, dit hyggelige lille land og alt, hvad du har kært, langsomt, men sikkert forsvinde. Og danskeren kender nu budskabet, som er ret entydigt, hvor end man ven-



Tegning: Jørn Villumsen

der sig hen: Den danske velfærdsstat kan ikke overleve i sin nuværende form. Det stigende antal ældre og andre på offentlig forsørgelse, den stagnerende vækst, arbejdspladserne, der tabes til udlandet, og den svigtende konkurrenceevne gør det klart: Hvis ikke danskeren gør noget radikalt og meget modigt, vil det Dan-

mark, han kender, snart forsvinde. Men hverken danskere eller hobbitter er særlig modige af natur. Ikke før nødvendigheden dukker op og kaster dem ud i et mere eller mindre uønsket eventyr. Og det er så her, vi står: ved eventyrets begyndelse.

HVAD ER DET for et eventyrligt og farefyldt landskab, der venter danskeren og hobbitten? Jo, det er et landskab befolket af et utal af racer og forskellige væsener. Hobbitten får blandt andet hjælp af de smukke og vise elverfolk. Lad os kalde dem europæerne: en gammel kultur, hvis opsamlende erfaringer og æstetiske

formåen er enestående, men hvis magt og styrke er svindende og kun en skygge af fortidens. Et nostalgisk solnedgangsfolk. Så er der menneskene fra Rohan og Gondor, et modigt og stærkt bolværk mod fjenden, med en stærk tro på initiativ og frihed, men også et folk, der udhules indefra af sin egen grådighed og indre splid. Med andre ord: USA.

Over for disse 'allierede' kræfter står selveste ondskaben: en hastigt voksende hær, der råder over uanede ressourcer, som kan marchere dag og nat, og hvis eneste ønske er magt og verdensherredømme. Denne ondskab har allerede sat sig tungt på de sydlige områder, har udhulet menneskenes magt indefra og undertrykker enhver indre modstand med brutal magt. I eventyrets verden: Sauron og hans ring. I vores: Kina.

Hvad skal nu danskeren eller hobbitten stille op over for denne uovervindelige overmagt? Hvordan skal han undgå at miste håbet eller magte at udføre opgaven. Svaret er: Han skal være sig selv, gøre sit bedste, og aldrig, aldrig give op. Som elverdronningen siger til Frodo: »Hvis ikke du kan finde vejen, er der ingen, der kan«.

ALLE, DER har læst 'Ringenes herre', vil vide, at netop hobbitterne i kraft af deres lidenskab, men også i kraft af deres særlige karaktertræk, bliver afgørende for eventyrets udfald. Hvorfor? Ja, svaret på dette

Jacob Cold er underviser, skribent og kulturel iværksætter.